



Al-Nawawi Islamic Research Institute  
<http://www.tangali.net>

Publicatie 004

# Profeet Abu Basr Nabi Adam

*alaihis salaam*

**Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri**

1<sup>e</sup> druk

Copyright © M.J. Tangali

Den Haag, 5 januari 2011

Uitgever: Stichting Noorani Islamic Research Institute

E-mail: [info@tangali.net](mailto:info@tangali.net)

Website: [www.tangali.net](http://www.tangali.net)



Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without written permission from the publisher.



## **Inhoud**

1. Inleiding
2. Schepping van Profeet Adam op een vrijdag
3. Gebeurtenis in het Paradijs
4. Geen echte zonde
5. De Verklaring van Allah: "En Hij leerde Adam de namens van alles"
6. Cain en Abel
7. Op de Dag van Verrijzing

## 1. Inleiding

In dit artikel zal worden geschreven over de eerste mens die door Allah Ta'ala is geschapen. Deze schepping zal worden bewezen met verzen uit de Heilige Qur'aan en Ahadith. Het is niet zoals de seculiere wetenschapper en atheïst Darwin zegt dat de mens afstamt van de apen. Dit is volstrekt onzin, omdat de ongehoorzame mensen in de tijd van de Profeet Moesa (Mozes) *alaihis salaam* als straf van Allah Ta'ala werden veranderd in apen. Andere zijn veranderd in varkens.

## 2. Schepping op een vrijdag

Allah Ta'ala openbaart in de Heilige Qur'aan over de schepping van de mens:

“Hij is het, Die u uit een enkele ziel (*Adam*) heeft geschapen en daaruit haar gade maakte, opdat deze troost in haar mocht vinden; en nadat hij haar bekend heeft, draagt zij een lichte last en gaat ermede rond; en wanneer deze zwaar wordt, bidden zij beiden tot Allah hun Heer: ‘Als Gij ons een goed kind geeft, zullen wij zeker tot de dankbaren behoren’.” *Surah al-A'raf (7) vers 189*

“Voorzeker, het geval van Iesa (Jezus) is bij Allah hetzelfde als dat van Adam. Hij (Allah) schiep hem uit stof en zeide: ‘Wees’ en hij werd.” *Surah al-’Imran (3) vers 59*

Hazrat Abu Hurairah *radi Allaho anho* verhaalde, dat de Boodschapper *sallallaaho alaihi wasallam* van Allah zei: “De beste dag waarop de zon opkomt is vrijdag. Adam was geschapen [op vrijdag] en op die dag ging hij in het Paradijs, en op die dag werd hij uit het Paradijs verdreven (naar de aarde). En het Uur zal verschijnen op vrijdag.” Deze Hadith is met elkaar in verwantschap gebracht door de vromen Muslim, Abu Dawud, an-Nasa’i en at-Tirmizi die (allen) het als sahih (goed) hebben benadrukt.

### 3. Gebeurtenis in het Paradijs

De woonplaats van Hazrat Adam *alaihis salaam* en Hazrat Hawwa (Eva) *radi Allaho anha* was het Paradijs, totdat zij bedrogen werden door Iblies (duivel, een slechte jinn) en als gevolg ongehoorzaam werden door van de verboden boom te eten.

Allah Ta'ala openbaart in de Heilige Qur'aan, *surah al-A'raf (7) verzen 11-27*:

11. "En voorzeker, Wij schiepen u, daarna vormden Wij u; toen zeiden Wij tot de engelen: 'Onderwerpt u aan Adam' en zij onderwierpen zich, behalve Iblies (satan); hij behoorde niet tot degenen die zich onderwierpen."

12. "(Allah) zeide: 'Wat belette u (Iblies), u te onderwerpen, toen Ik u (dat) gebod?' Hij ant-

woordde: 'Ik ben beter dan hij. Gij hebt mij uit vuur en hem (Adam) uit klei geschapen.

13. "(Allah) zeide: 'Verwijder u van hier, het is niet aan u hier hoogmoedig te zijn. Ga heen, u behoort stellig tot degenen, die vernederd zullen worden'."

14. "Hij (Iblies) zeide: 'Geef mij uitstel tot aan de Dag (des Oordeels) waarop zij zullen worden opgewekt'."

15. "(Allah) zeide: 'U is uitstel verleend'."

16. "(Iblies) zeide: 'Welnu, daar Gij mij liet dwalen, zal ik hen (de mensen) voorzeker in de weg gaan zitten op Uw rechte Pad'."

17. “Dan zal ik (Iblies) mijn gewis vóór hen en achter hen en van hun rechter en van hun linker zijde tonen en Gij zult de meesten hunner niet dankbaar vinden.”

18. “(Allah) zeide ( Iblies): ‘Ga heen, veracht en verwerpen; wie hunner u ook zal volgen, Ik zal voorzeker de hel met u allen vullen’.”

19. “En O Adam, vertoef met uw vrouw in de Tuin (Paradijs) en eet, wat gij wilt, maar nadert deze boom niet, anders zult gij tot de onrechtvaardigen behoren.”

20. “Maar Shaitaan (Satan) fluisterde hun (boze ingevingen) in opdat hij hun naaktheid zou openbaren die voor hen verborgen was, en zeide: ‘Uw Heer heeft u deze boom alleen



verboden, opdat gij geen engelen of eeuwiglevenden zoudt worden’.”

21. “En hij (Satan) zwoer tot hen: ‘Ik ben voor u zeker een oprechte raadgever’.”

22. “Zo deed hij hen door bedrog vallen, en toen zij van de boom proefden werd hun naaktheid hun duidelijk en zij begonnen zich te bedekken met bladeren uit de Tuin; en hun Heer riep hen en zeide: ‘Verbood Ik u die boom niet en zeide Ik niet tot u, ‘Voorwaar, Satan is een openlijke vijand van u’?”

23. “Zij antwoordden: ‘Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en als Gij ons niet vergeeft en ons niet genadig zijt, zullen wij zeker tot de benadeelden behoren’.”

24. “(Allah) zeide: ‘Gaaf heen, sommigen uwer zullen de vijanden van anderen zijn; en er is voor u een verblijfplaats op aarde en een voorziening voor een bepaalde tijd’.”

25. “Hij zeide: ‘Gij zult daarop (aarde) leven en sterven en gij zult daarvandaan worden opgewekt’.”

26. “O kinderen van Adam! Wij hebben u inderdaad kleding nedergezonden om uw naaktheid te bedekken, ook om sierlijk te zijn, doch het kleed van godsvrucht is het beste; dit is een teken (bewijs, verzen, signalen, openbaringen, etc.) van Allah, opdat zij er lering (laat valsheid en volg waarheid) uit mogen trekken’.”

27. “O kinderen van Adam! Laat Shaitaan (Satan) u niet verleiden, zoals hij uw ouders (Adam en Hawwa) uit het Paradijs verdreef en hen van hun kleding beroofde, opdat hij hun naaktheid mocht tonen; waarlijk, hij ziet u, hij en zijn Qabieloe hoe (zijn volgelingen van de slechte jinns of zijn stam), vanwaar hij hen niet ziet. Voorzeker, Wij hebben de Shayaatien (duivels) Awliyah (beschermers en helpers) gemaakt voor hen, **die niet geloven.**”

#### **4. Geen echte zonde** (is vergeven)

Hazrat Adam *alaihis salaam* en Hazrat Hawwa *radi Allaho anha* zijn vergeven door Allah Ta’ala. Wij zijn niet geboren van zondaren zoals de christelijke theologie beweert.

Allah Ta’ala openbaart in de Heilige Qur’aan, *surah TaHa (20) verzen 115-123:*

15. “En waarlijk wij gaven voorheen Adam een bevel, doch hij vergat het en Wij vonden in hem geen voornemen daartoe.”

116. “En toen Wij tot de engelen zeiden: ‘Bewijst Adam eer’, bewezen zij allen eer, doch niet Iblies; hij weigerde.”

117. “Daarom zeiden Wij: ‘O Adam, deze is voor u en uw vrouw een vijand; laat hij u derhalve niet uit de Tuin verdrijven, anders zult gij ongelukkig worden’.”

118. “(Daarin is voorraad voor u) opdat gij er niet zult hongeren noch naakt zult zijn.”

119. “En dat gij er geen dorst zult lijden noch zult blootgesteld zijn aan de hitte van de zon.”

120. "Doch Shaitaan (Satan) fluisterde hem kwaad in, hij zeide: 'O Adam, zal ik u voeren tot de Boom der Eeuwigheid, en een koninkrijk dat nimmer zal vergaan?'"

121. "Zo aten beiden er van, waardoor hun schaamte hun duidelijk werd en zij zich begonnen te bekleden met bladeren uit de Tuin; en Adam was ongehoorzaam aan het Gebod van zijn Heer, derhalve leed hij."

122. "Alsdan verkoos zijn Heer hem, vergaf hem en leidde hem."

123. "(Allah) zeide: 'Gaaf allen tezamen hier vandaan, want gij zult elkander tot vijanden zijn; en indien er Leiding van Mij tot u komt dan zal een ieder die Mijn Leiding volgt, noch dwalen noch ongelukkig zijn'."

Verder openbaart Allah Ta'ala in de Heilige  
Qur'aan, *surah al-Baqarah (2) verzen 30-38*:

30. "En toen uw Heer tot de engelen zeide: 'Ik wil een stedehouder op aarde plaatsen', zeiden zij: 'Wilt Gij er iemand plaatsen die er onheil zal stichten en bloed zal vergieten, terwijl wij U verheerlijken met de lof die U toekomt en Uw Heiligheid prijzen', antwoordde Hij: 'IK weet wat gij niet weet'."

31. "En Hij leerde Adam al de namen; dan plaatste Hij (de voorwerpen dezer) namen voor de engelen en zeide: 'noemt Mij hun namen, indien gij in uw recht staat'."

32. "Zij (engelen) zeiden: 'Heilig zijt Gij; Wij bezitten geen kennis, buiten hetgeen Gij ons hebt geleerd; waarlijk Gij zijt de Alwetende, de Alwijze'."

33. "Hij zeide: 'O Adam! Zeg hun de namen van deze dingen', en toen hij de namen had genoemd, zeide Hij (Allah): 'Zeide Ik u niet, waarlijk Ik ken de Ghayb (geheimen) der hemelen en der aarde en Ik weet wat gij onthult en wat gij verbergt'."

34. "En toen Wij tot de engelen zeiden: 'Onderwerpt u aan Adam', onderwierpen zich allen, behalve Iblies (Satan); hij weigerde, hij was hoogmoedig; hij behoorde tot de ongelovigen'."

35. "En Wij zeiden: 'O Adam! Verblijf gij met uw gade in de Tuin en eet overvloedig, waar gij ook wilt, doch nader deze boom niet, anders zult gij tot de zondaren behoren'."

36. “Doch door middel van de boom verleidde Shaitaan (Satan) hen beiden en dreef hen uit de Staat (Paradijs) waarin zij zich bevonden; en Wij zeiden: ‘Gaaf heen, gij zijt elkander vijandig’; er zal op aarde een tijdelijke woonplaats en levensonderhoud voor u zijn’.”

37. “Toen leerde Adam enkele woorden van zijn Heer; zo schonk Hij hem vergiffenis; gewis Hij is Berouwaanvaardend, Genadevol.”

38. “Wij zeiden: ‘Gaaf allen weg van hier; en indien er Leiding van Mij komt, zullen zij, die Mijn Leiding volgen vrees noch droefheid kennen’.”



### **Uit Hadith Qudsi, nummer 34**

O zoon van Adam, zolang u Mij aanbid en naar Mij zoekt zal Ik u vergeven voor wat u hebt misdaan en Ik zal het niet erg vinden (u te vergeven). O zoon van Adam, waren uw zonden bedoeld om de wolken in de hemel te bereiken en zou u vergiffenis willen vragen aan Mij, dan had Ik u vergeven. O zoon van Adam, was u naar Mij gekomen met zonden zoals groot als de aarde en wilde u voor Mij staan, mij geen deelgenoten toewijzende, dan had ik u volkomen vergeven.

### **5. De verklaring van Allah: “En Hij leerde Adam de namens van alles”**

#### **Hadith uit Sahih al-Bukhari, deel 6, nummer 3**

Hazrat Anas *radi Allaho anho* verhaalde, dat de Heilige Profeet Mohammed *sallallaaho*

*alaihi wasallam* zei: “Op de Dag des Oordeels zullen de gelovigen (soennies) zich verzamelen en zeggen, ‘laten wij iemand vragen om voor ons te bemiddelen bij de Heer’. Dan gaan zij naar Adam en vragen, ‘u bent de vader van alle mensen en Allah heeft u met Zijn Eigen Handen geschapen, en de engelen opgedragen voor u te onderwerpen, en leerde u de namen van alles, dus alstublieft bemiddel voor ons bij uw Heer, zodat Hij ons kan bevrijden van deze plaats van ons’. Adam zal zeggen, ‘ik ben daartoe niet in staat (om te bemiddelen voor u)’. Dan zal Adam zijn (vergeven) zonde herinneren en daarvoor schamen. Hij gaat dan zeggen, ‘ga naar Noah, want hij was de eerste Boodschapper die Allah stuurde naar de bewoners van de aarde’.

De gelovigen zullen vervolgens naar Noah gaan, maar ook hij zal zeggen, ‘ik ben daartoe niet in staat’. Hij zal zijn verzoek aan zijn Heer herinneren over iets waar hij geen kennis van

had, dan zal hij zich schamen en zeggen, 'ga naar Galiel-ur-Rahmaan (Abraham)'. Daarna zullen zij naar hem toe gaan, maar ook hij zal zeggen, 'ik ben daartoe niet in staat, ga naar Mozes, de Boodschapper met wie Allah sprak (rechtstreeks) en hem de Torah (Oude Testament) gaf'.

De gelovigen zullen naar hem gaan en ook hij zal zeggen 'ik daartoe niet in staat', en hij zich herinneren de (zijn) moord van een persoon die zelf geen moordenaar was en ook hij zal zich daarvoor schamen voor zijn Heer en zeggen, ga naar Jezus, Allah's slaaf, Zijn Boodschapper en Allah's Woord en een geest komende van Hem.

Iesa zal zeggen, 'ik ben daartoe niet in staat, ga naar Mohammad (*sallallaaho alaihi wasallam*) de slaaf van Allah wiens vorige en toekomstige zonden zijn vergeven door Allah'. Zo zullen de gelovigen naar mij toe komen en ik zal een begin maken om Allah Zijn toestemming te

vragen die ik zal krijgen. Zodra ik mijn Heer zie, zal ik in sadjdaa (posternatie, onderwerping) vallen en Hij zal mij net zolang in die positie laten als Hij wilt en vervolgens zal ik opgedragen worden '(Muhammad!) Til uw hoofd op. Vraag en Ik zal uw verzoek accepteren; zeg en uw zeggen zal gehoord worden; bemiddel en uw bemiddeling zal geaccepteerd worden'. Ik zal mijn hoofd dan optillen en Allah Lofprijzen met iets wat Hij mij gaat leren en ik zal dan bemiddelen. Hij (Allah) zal voor mij een bepaalde tijdslimiet bepalen gedurende welke ik mag bemiddelen voor wie ik naar het Paradijs wil laten sturen. Dan zal ik weer bij Allah komen, en zodra ik Allah zie zal hetzelfde zich weer herhalen. En ik zal bemiddelen en Allah gaat weer een tijdslimiet voor mij bepalen om te mogen bemiddelen voor degenen die ik naar het Paradijs wil laten sturen. Dan zal ik weer voor de derde keer bij Allah komen en als ik voor de vierde keer bij Hem

kom en zeg 'er is niemand meer (van de soenies) in de hel behalve zij die door de Qur'aan gevangen zijn genomen, zal Allah zeggen, 'Om daarin van altijd te verblijven'."

## 6. Cain en Abel

Allah Ta'ala openbaart in de Heilige Qur'aan, *surah al-Ma'idah (5) verzen 27-32*:

27. "En (O Muhammad *sallallaaho alaihi wasallam* ) vertel (de Joden) naar waarheid het verhaal van de twee zonen [Haabiel (Abel) and Qaabiel (Cain)] van Adam, toen zij een offer brachten en het van één hunner werd aangenomen en het van één hunner werd niet; de laatstgenoemde zeide: 'Allah neemt alleen iets van de rechtvaardigen aan'."



28. “Als gij uw hand naar mij uitstrekt om mij te doden, zal ik mijn hand niet naar u uitstrekken, om u te doden; ik vrees Allah, de Heer der 'Alamien (Werelden met mensen, Jinns en alles wat zich daar bevind)’.”

29. “Ik wens, dat gij zowel met de zonde tegen mij, als met uw zonde terugkeert, zodat gij tot de bewoners van het Vuur zult behoren, dat is de beloning der Zaalimoen (misdadigers en polytheïsten).”

30. “Maar zijn kwade neiging dreef hem er toe zijn broeder te doden, dus doodde hij hem en werd een der verliezers.”

31. “Toen zond Allah een raaf, die in de grond krabde, om hem te beduiden, hoe het lijk van zijn broeder te verbergen; hij zeide: ‘ware ik

maar de raaf gelijk, zodat ik het lijk van mijn broeder kon verbergen'; en toen kreeg hij berouw."

32. "Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken; en voorzeker Onze Boodschappers kwamen met duidelijke tekenen tot hen toch werden daarna velen hunner op aarde tot overtreders."



## 7. Op de Dag van Verrijzing

### **Hadith uit Sahih al-Bukhari, deel 8, nummer 536**

Hazrat Abu Hurairah *radi Allaho anho* verhaalde dat de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wasallam* zei: "De eerste man die op de Dag van Verrijzing geroepen zal worden is Adam die zijn nazaten zal laten zien en er zal over hem gezegd worden, 'dit is uw vader, Adam'. Adam zal zeggen (als antwoord op de oproep) 'Labbaik en Sa'daik'. Vervolgens zal Allah (aan Adam) zeggen: 'Neem uit je nazaten de mensen van de hel'. Adam zal vragen, 'O Heer, hoeveel moet ik selecteren?' Allah gaat zeggen, 'selecteer 99 uit elke 100'."

Zij (de metgezellen van de Profeet *sallallaaho alaihi wasallam*) zeiden: "O Allah's Profeet! Als 99 uit iedere 100 geselecteerd word, wat



blijft er dan van ons over?” Hij antwoordde:  
“Mijn volgelingen in vergelijking met de andere naties is net als een witte haar op een zwarte os.”



الأنبياء أخوة ... ودينهم واحد

-പ്രസ്താവം-



نبياء المرسلين الذين قص الله علينا قصصهم في القرآن الكريم عليهم الصلاة